

Bijdrage ChristenUnie begroting 2013

MdV

De fractie van de ChristenUnie wil eerst het college bedanken voor de beantwoording van haar technische vragen. Soms was dat vragen naar de bekende weg, maar wilden wij zekerheid over onze veronderstellingen. Zulke cracks openbare financiën zijn we ook weer niet (en willen we ook niet worden).

Onze bijdrage aan het begrotingsdebat vanavond ziet er dit jaar anders uit dan andere jaren. Aan nieuw beleid is al bij de Kadernota 2013 veel in de steigers gezet. We willen deze begrotingsbehandeling niet aangrijpen om het college te herinneren aan gemaakte afspraken. Daar gebruiken wij wel andere en misschien ook meer geschikte momenten voor.

MdV, onlangs maakte ik een kerkdienst mee waarin de voorganger benadrukte dat we ons maar beter druk kunnen maken over een rechtvaardige verdeling van wat we hebben in plaats van “steeds meer, steeds beter”, kortom wat in deze zaal wel eens werd genoemd “rupsje nooit genoeg”. Deze gedachte, van delen met elkaar en zorg voor elkaar, spreekt ons als christelijk sociale partij aan. Wij hebben de begroting 2013 dan ook vanuit dit standpunt gelezen en beoordeeld.

Onze bijdrage bestaat uit een algemene beschouwing en een enkel concreet punt.

We hebben te maken met een schulden crisis en economische neergang. Maar een begroting gaat/onze plannen gaan over veel meer dan een financiële crisis. Of een verslechterende economie in Ommen. Deze begroting gaat over meer dan geld en goed, over meer dan werk, inkomen en een huis. Deze begroting gaat over mensen van vlees en bloed. Over onze kinderen, onze burens, over de leerkracht, de verpleegkundige en de dokter in Ommen, over werkgevers en over werknemers. Het gaat over onszelf, onze manier van samenleven, onze onderlinge omgang.

Wij zijn mensen. En we zijn geschapen naar Gods beeld. Het gaat ons mensen om veel meer dan geld en goed. We willen het niet alleen maar financieel beter hebben. We willen een gemeente zijn die vooral een samenleving vormt waarin ruimte is, om gehoord te worden en waarin zwakkeren beschermd worden. We willen geen samenleving waarin ons tot in detail verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar willen vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen en van daaruit eigen keuzes te maken. We willen niet een samenleving waarin wijzelf het misschien goed hebben, maar vooral een samenleving waarin we omzien naar elkaar en die ook leefbaar blijft voor onzer opvolgers.

Bij het zoeken naar antwoorden laten christenen zich inspireren door de Bijbel. Omdat de Bijbel ook gaat over maatschappij en samenleving. En dus over de politiek. Omdat het daarin ook gaat over het handelen van mensen in tijden van crisis.

En over het kiezen van de juiste weg daarin, die er altijd op neerkomt juist dan om te zien naar mensen om ons heen en om elkaar recht te doen. Die weg gaan, zal niet zelden betekenen: het heel anders doen, dan het nu gaat. Dat is misschien niet altijd makkelijk, maar zeker niet vreemd.

De God van de Bijbel is bepaald niet van de status quo en van het alles houden zoals het is. Het evangelie houdt ons mensen een soms pijnlijk eerlijke spiegel voor en vertelt dat we misschien nog wel minder deugen dan we zelf denken. En dat het roer dus – inderdaad - om moet.

Wat we nodig hebben, is verandering. De verandering waar de ChristenUnie vorm aan wil geven is allereerst om mensen geen verantwoordelijkheid te ontnemen, maar gelegenheid te geven in vrijheid verantwoordelijkheid te dragen. Wij willen kansen voor de jongeren en daarom investeren in jeugd, gezin en onderwijs. We willen de zorg van en voor elkaar in standhouden. Betrokken en betaalbaar.

- We willen knokken voor bedrijvigheid in Ommen en omstreken, *in het besef dat het de bedrijven en werkgevers zijn die werkgelegenheid bieden.*
- We willen een groene en sterke economie, waarin ondernemerschap en werken lonend is.
- We willen meehelpen de woningmarkt los te trekken, zodat betaalbare huizen binnen bereik van woningzoekenden (vooral starters en ouderen) komen.

- Wij willen ons inzetten voor een samenleving in Ommen
 - o Waarin we er niet in berusten dat mensen werkloos langs de kant blijven staan.
 - o Waarin het niet langer ieder voor zich is, maar we omzien naar de ander.
 - o Waarin we beseffen dat de overheid niet alles aan kan, dat haar taak beperkt is en dat het des te meer aankomt op zorg voor elkaar.
 - o Waarin we onze vrijheid zo waarderen dat die ruimte biedt voor verschillende overtuigingen, kerken en religieuze instituties, scholen, omroepen, zorginstellingen. Het is een omslag van 'ik' naar 'wij'.

Zorg voor elkaar

MdV, ik sprak zojuist over zorg voor elkaar. We hebben nog niet het hele kersverse Regeerakkoord op zijn merites kunnen beoordelen. Maar kan het college bij benadering aangeven welke gevolgen voortvloeien uit de passage die onderaan op 23 van Bruggen Slaan staat? Met andere woorden is de veronderstelde financiële ruimte in de Begroting 2013 niet al bestemd? Graag horen we voor zover mogelijk een reactie.

[Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. De aanspraken worden beperkt, dienstverlening wordt versoberd en meer gericht op waar ze het hardste nodig is en gaat vallen onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De aanspraken op huishoudelijke hulp worden vervangen door een maatwerkvoorziening voor degenen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen.]

SPO

Dan nog een enkele opmerking over het onderwerp City- en recreatiemanager die intussen is afgeslankt tot City manager. De raad had al besloten tot de inrichting van City management. Al jarenlang speelt de vraag naar de financiële realisatie daarvan. Het college heeft nog onlangs een raadsbrief gestuurd met daarin een financiële dekkingsmogelijkheid die in elk geval bij de fractie van de ChristenUnie veel vragen oproept. Een op zich verhelderend overleg tussen de onze fractie en het SPO bestuur liet een aantal voor ons cruciale aspecten onbelicht. De doelomschrijving is duidelijk: Ommen (meer) op de kaart zetten en dat niet alleen in recreatief opzicht maar in alle opzichten, ook in breed economisch opzicht. Het draagvlak voor de gedachte financieringswijze en de nodige financiële controle op en verantwoording over besteding van belastinggelden vinden wij absoluut onvoldoende helder. En die helderheid is voor ons belangrijk, nu er in zekere zin sprake is van een publiek-private samenwerking.

De fractie van de ChristenUnie vindt de informatie over dit onderwerp zo belangrijk dat wij nu geen uitspraken doen over de realisatie van "het Ondernemersfonds". Wel dringen we erop aan dat er op een of andere manier voortgang vindt in de besluitvorming over dat Ondernemersfonds.

MdV tot slot

De ChristenUnie wil als christelijk-sociale partij ook het komend jaar de handen uit de mouwen steken. Wij willen ons blijven inzetten voor de gemeente Ommen. Dat doen we vanuit onze persoonlijke betrokkenheid bij de samenleving en vanuit een christelijke overtuiging. De ChristenUnie heeft oog voor mensen, hun welbevinden en hun relaties. Niemand leeft voor zichzelf en niemand mag aan zijn eigen lot worden overgelaten. De ChristenUnie wil alles doen wat in haar vermogen ligt om mensen tot hun recht te laten komen. Maar dat kunnen we niet alleen. Als inwoners van Ommen zijn we geen losse eenheden die met de rug naar elkaar toe staan. We zijn als mensen en samenlevingsverbanden op elkaar aangewezen. Wij willen daarom ruim baan geven aan die gemeenschappen waarin zorg en verantwoordelijkheid opbloeien. Gezinnen, scholen, kerken, bedrijven en organisaties van burgers (sportclubs, verenigingen e.d.) vormen de basis van de samenleving. Daarin wil de ChristenUnie investeren. Religieuze en culturele verschillen kunnen in de praktijk lastig zijn, maar niet onoverkomelijk.

Als we elkaar de ruimte geven en elkaar respecteren, dan kan diversiteit de gemeenschap versterken. Zo willen wij ons inzetten voor onder andere de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en voor het bijzonder onderwijs. Wij maken ons sterk voor duurzame economische ontwikkeling. Goede zorg voor de schepping en dus voor mens, natuur, landschap en milieu heeft voortdurend onze aandacht en betrokkenheid. Het is een belangrijke taak van de gemeente om criminaliteit en overlast tegen te gaan. De politiek kan niet alles oplossen. We hebben elkaar nodig. Wij zullen daar van onze kant alles aan doen, daar kunt u van op aan. Als christenen in de politiek beseffen we ook dat de bloei van onze gemeente afhangt van de zegen van God. We zien uit naar dat komende jaar.